

“Το κινητό στην τσάντα” και η τσέπη άδεια...

Ακόμα μια σχολική χρονιά ξεκινάει
και βρίσκει τα σχολεία κάπως έτσι:



ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ ΠΑΜΠΑΛΑΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ

ΕΓΩ ΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΗΓΑΙΝΑ, ΑΛΛΑ
ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΝΑ
ΓΙΝΩ ΚΟΜΜΩΤΗΣ
ΓΙΑΤΙ ΕΚΛΕΙΣΣΕ Η
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ...



1000 ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΥΓΚΛΩΝΕΥΟΝΤΑΙ



Αυτό το σχολείο “ανοίγει” τις πόρτες τους στις 11 Σεπτεμβρίου. Αυτό το βαρετό, ψυχοφθόρο και πανάκριβο σχολείο, με τις εξετάσεις, την Τράπεζα Θεμάτων, την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, τα κενά και τις ελλείψεις. Ένα Λύκειο που “κλείνει την πόρτα” σε όσους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά και οδηγεί κάθε χρόνο το 50% των αποφοίτων του εκτός Δημόσιων Πανεπιστημίων. **Θα πει κανείς, τι πιο σύννηθες να συμβεί...**

Όσο κι αν θέλουν Υπουργός και κυβέρνηση να κάνουν το άσπρο-μαύρο, όσο κι αν μας έχουν ζαλίσει ότι “ασχολούνται” και “βάζουν τέλος στο σχολείο-μπάχαλο”, η πραγματικότητα τους διαψεύδει!

Το σχολείο που έχουν φτιάξει παλιές και νέες κυβερνήσεις, τα κόμματα που υπηρετούν το σύστημα, με τους απαντωτές νόμους και τις αλλαγές που ο ένας μετά τον άλλο ψήφισε και εφάρμοσε, είναι ένα σχολείο φθινό για το κράτος και ακριβό για τις οικογένειες των μαθητών.

Ένα σχολείο-μικρογραφία του κόσμου που ζούμε. Του κόσμου της εκμετάλλευσης, της αδικίας και του ανταγωνισμού, που το κέρδος των λίγων καθορίζει τις ζωές μας, το παρόν και

το μέλλον μας.

Οι πραγματικές μορφωτικές ανάγκες των μαθητών αντιμετωπίζονται ως κόστος, την ίδια ώρα που χαρίζονται εκατομμύρια για μια **μούφα** ψηφιοποίησή του.

5λεπτα επεξηγηματικά βιντεάκια αντί να καλυφθούν χιλιάδες κενά καθηγητών, νέες πλατφόρμες webex αντί ουσιαστικής ενισχυτικής διδασκαλίας που έχουν ανάγκη χιλιάδες μαθητές και διαδραστικοί πίνακες σε 27άρια τμήματα.

- ▶ Το σχολείο-μπάχαλο δεν αλλάζει με το αν είναι το κινητό στην τσάντα ή στην τσέπη.
- ▶ Το μάθημα-παπαγαλία των SOS που οι μαθητές βαριούνται δεν γίνεται καλύτερο με μέτρα πειθαρχησης, αποβολές και απουσίες.

- ▶ Το άδικο σχολείο που το τελειώνεις και σπουδάζεις αυτό που ονειρεύεσαι μόνο αν η οικογένειά σου έχει οικονομική δυνατότητα, σίγουρα δε θα γίνει καλύτερο με **Τριπλές Πανελλαδικές εξετάσεις** σε κάθε τάξη του Λυκείου, όπως έχει εξαγγείλει το Υπ. Παιδείας, **δηλαδή με τριπλό πήξιμο, τρέξιμο, φροντιστήριο, έξοδα.**

Υπάρχει λύση για το σχολείο που μας αξίζει και είμαστε όλοι μας μέρος της

Πολλά θα κριθούν από τις απαντήσεις που θα δώσουμε και τις επιλογές που θα κάνουμε

Δεν τους κάνουμε τη χάρη και στο πρώτο κουδούνι οργανώνουμε τον αγώνα σε κάθε σχολείο!

Με την ΚΝΕ, που σε κάθε σχολείο είναι δύναμη μάχης, ελπίδας, αγώνα και ανατροπής!

Με χιλιάδες αγωνιστές μαθητές εκλεγμένους στα μαθητικά συμβούλια που μπαίνουν μπροστά για την οργάνωση και συντονισμό των μαθητικών αγώνων.

Για να είναι οι μαθητές σε κάθε σχολείο, πόλη, αλλά και σε όλη τη χώρα μία γροθιά, ενωμένοι και συντονισμένοι, έτοιμοι να αγωνιστούν για το δίκιο των αιτημάτων τους.

Για να οργανωθεί ο αγώνας για τα καθημερινά προβλήματα του σχολείου, να γίνει πράξη η αλληλεγγύη, να υπάρξουν κατακτήσεις και να μπουν εμπόδια στα σχέδια Υπουργείου-κυβέρνησης, όπως το έχουν κάνει ξανά και ξανά όλα αυτά τα χρόνια.

Για να ανοίξει ο δρόμος για να κατακτήσουν οι μαθητές το σχολείο που μπορούν να έχουν στον 21^ο αιώνα. **Δημιουργικό και σύγχρονο**, που να στηρίζει ισότιμα κάθε μαθητή και μαθήτρια να ανακαλύψουν και να εξελίσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους, να διαμορφώσουν ολόπλευρα την προσωπικότητά τους, όποιο δρόμο και αν ακολουθήσουν στο μέλλον.

Το σχολείο που θα χαρίσει στους μαθητές η κοινωνία για την οποία παλεύει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός, η κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και αδικία.



Έλα μαζί μας!

ΚΝΕ 

web: www.kne.gr // e-mail: kne@kne.gr